

Vraag het aan Morya



Durf liefdevol te blijven

“Mensen die niet liefdevol zijn en die in contact komen met iemand die wel liefdevol is en vanuit het Goddelijke leeft, komen dikwijls in opstand tegen degene die liefdevol is. En dan kan het wel eens tot een zwaar conflict komen, ook voor degene die liefdevol is.

Dat moet je meerekenen, want deze aarde is een strijdtoneel. Het gevecht gaat tussen licht en duisternis, het gaat tussen liefde en liefdeloosheid. Maar de bedoeling is dat er altijd mensen zijn op deze aarde die dat gevecht durven leveren. Het is ook op die manier dat de mensheid vooruitgaat.”

A handwritten signature in a cursive script that reads "M. Morya". The letters are fluid and connected, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 5: ‘De sleutel tot het geheim van deze wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 348

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


